

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΔΙΩΤΗ



Ο Γιώργος Αναδιώτης γεννήθηκε το 1908 στη Μακρινή. Προερχόταν από τη γενιά των Αναδιωτέων που η παράδοση λέει ότι ήταν βασικά κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από την περιοχή της Ανιάδας Καρπενησίου. Η αρχική επωνυμία της γενιάς ήταν Βλάχος και άλλαξε σε Αναδιώτης είτε λόγω καταγωγής (Ανιαδιώτης=Αναδιώτης) είτε επειδή ο προ-προπάππος του, που ήταν και αγωνιστής του 1821, έκανε πέντε (και κατ' άλλους εννέα !) φορές δίδυμα αγόρια (Ανα-δύο-της=Αναδιώτης) και στο τέλος ένα κορίτσι. Ενας κλάδος της γενιάς μετακινήθηκε προς την περιοχή της Θήβας όπου υπάρχει και σήμερα, είναι δε γνωστή η ύπαρξη και άλλων παλαιών Αναδιωτέων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού (κυρίως της Αμερικής).

Πατέρας του ήταν ο Ευστάθιος Αναδιώτης και μητέρα του η Τριάδα Αναδιώτη το γένος Σωτηροπούλου (προερχόμενη από τη γενιά του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, κατά την παράδοση εκδικητή του απάνθρωπου σκοτωμού του Αθανασίου



Διάκου, που τον έσωσαν οι Μακρυσιώτες από το μένος των Τούρκων). Ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στις 17 Μαΐου 1918 στη νικηφόρα για τα Ελληνικά στρατεύματα μάχη του Σκρα, αφήνοντας ορφανά εκείνον και τη μικρότερη αδελφή του Γιαννίτσα. Η χήρα μάννα, με τα λιγοστά μέσα που διέθετε, μεγάλωσε τα ορφανά και πέθανε στις 8-1-1951.

Ο Γιώργος Αναδιώτης έλαβε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο σχολείο του χωριού και τελείωσε το Γυμνάσιο Λιδωρικού το 1930. Στο Λιδωρίκι έμενε στο ίδιο νοικιασμένο δωμάτιο με ένα άλλο παιδί (ονόματι Ιωάννης Κουρεμένο) από γειτονικό χωριό. Πηγαينوερχόταν στο χωριό κάθε βδομάδα ή και αραιότερα με τα πόδια και κουβαλούσε το σακκούλι με το ψωμί και τα άλλα χρειώδη στο Λιδωρίκι (πράγμα καθόλου ασυνήθιστο εκείνη την εποχή). Όταν τελείωναν τα έτοιμα φαγώσιμα, όπως διηγόταν, εκείνος και ο συγγάτοικός του δοκίμαζαν να μαγειρέψουν με απρόοπτα κάποιες φορές αποτελέσματα.

Το 1934 διορίσθηκε στη γραμματεία των Ελληνικών δικαστηρίων όπου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σαν γραμματέας Ειρηνοδικείου στη Χανδρινού Πυλίας. Εργαζόμενος φιλότιμα και αποδοτικά σε διάφορες πόλεις και θέσεις τελείωσε την σταδιοδρομία του ως γραμματέας Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.



Το 1935 παντρεύτηκε τη Μαρία Κούρνια που γεννήθηκε το 1909 στη Μηλιά Δωρίδος και η οποία αγάπησε τη Μακρινή σαν Μακρυσιώτισσα (σαν τέτοια βέβαια την αγάπησαν και εκείνοι), και πέθανε στις 1-6-1986.

Μαζί της απέκτησε δύο αγόρια, το Στάθη και το Σπύρο.

Πέθανε στο Αίγιο σε σχετικά μεγάλη ηλικία στις 3-2-1992 και τάφηκε στην Ερατεινή.

Σχολικά βιβλία Γιώργου Αναδιώτη (με την υπογραφή του):



ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α. Χαδωνιάς
17/2/27

**ΝΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ**



ΕΚΔΟΤΗΣ
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1927